

Beste leden van de gemeenteraad, leden van het college van B&W,  
Amstelveners, dames en heren,

Fijn dat u hier allen bent. Bij dit Hart van Medeleven. Een hart midden in onze mooie Stadstuinen, ter nagedachtenis aan alle mensen die afgelopen tijd zijn overleden. En als hart onder de riem voor de nabestaanden.

Wij hebben net bloemen neergelegd. De komende twee weken kan iedereen bloemen neerleggen. Dit Hart van Medeleven ligt hier in de vijver tot en met 24 juli.

Ik wil graag samen met u een moment stilstaan bij de afgelopen periode. Onze stad, of dorp zoals sommige Amstelveners zeggen, is weer tot leven gekomen. We zijn opgelucht dat het aantal Coronabesmettingen is afgenomen, althans in ons land. Dit hebben we samen bereikt. Dit is goed nieuws, maar voor veel mensen is het nog niet voorbij. Het verdriet en het gemis van een dierbare is er nog iedere dag.

Daarom hebben we dit Hart van Medeleven. Hoe de weken en maanden eruit zien, weten we niet. Maar we vinden het belangrijk een moment te creëren – in de vorm van dit tijdelijke monument - om stil te staan, te herdenken en het gemis een plek te geven.

Laten wij alle mensen herdenken die in deze coronatijd zijn overleden. We kennen allemaal de verhalen van mensen die hun vader, moeder, partner alleen naar het ziekenhuis moesten laten gaan. Niet bij hen kunnen zijn op een moment, dat je er juist wel voor hen wilt zijn. Dit raakt mij en dit raakt ons allen. Voor medewerkers in het ziekenhuis en in de verpleeghuizen was dit ook een zware tijd. Zij hebben patiënten en hun families zo goed mogelijk bijgestaan, maar hadden dat ook liever gedaan zonder de afstandelijkheid van een wit pak en plastic handschoenen.

Laten we ook stil staan bij de nabestaanden die nauwelijks afscheid konden nemen van hun dierbaren. Niet samen aan de rand van het bed zitten, geen hand vastpakken, geen laatste omhelzing.

En daarna de uitvaart in kleine kring. Voor veel mensen was dit niet de manier waarop zij afscheid hadden willen nemen. Ook hier geen omhelzing, niet even samen kunnen zijn met iedereen die je er op dit soort momenten bij wilt hebben. Ook voor mensen die een dierbare verloren aan een andere oorzaak dan corona, was dit een verdrietige tijd. Dit Hart van Medeleven is ook voor hen.

We hebben een bijzondere tijd achter de rug. Kunt u zich zondagavond 15 maart nog herinneren, toen ons leven plotseling tot stilstand kwam: de uitgestorven straten en pleinen, de verstilde stad, de televisiebeelden van overvolle IC's en bezorgde deskundigen. Gelukkig gaat het nu beter, maar het zijn beelden die in ons geheugen gegrift staan. Voorzichtigheid blijft geboden. Geef elkaar de ruimte om gepaste afstand te kunnen houden.

Het is gek hoe snel we weer gewend zijn aan de situatie van nu. De stilte die het overlijden van een dierbare nalaat is echter nog elke dag voelbaar. Zij keken niet naar de beelden, zij zaten er midden in. Voor hen was deze tijd een persoonlijk drama. En dat is nog niet voorbij.

In de afgelopen tijd was er saamhorigheid en waren we solidair met elkaar, zeker ook in Amstelveen.

Het hart staat symbool voor deze tijd. Hart voor de zorg, hart voor elkaar en hart onder de riem. En nu ... een hart van medeleven.

Laten wij alle Amstelveners die afgelopen tijd een dierbare verloren *niet* vergeten. Laten wij hen tot steun zijn.

Niet alleen vandaag, maar ook morgen en daarna. Dit hart is een uiting van medeleven voor hen.

Laten we daarbij met elkaar 1 minuut stil zijn.