

In memoriam jonkheer dr. Pieter Beelaerts van Blokland

Beste raadsleden,

Voor we deze raadsvergadering beginnen, wil ik kort stilstaan bij het overlijden van jhr. Pieter Beelaerts van Blokland, oud-burgemeester van Amstelveen, op 22 september jl.

Pieter Beelaerts van Blokland was burgemeester van Amstelveen van 1971 tot 1977. Hij leerde het burgemeestersvak in Wolphaartsdijk en Vianen. Na zes jaar Amstelveen verliet hij onze gemeente om minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening te worden in het eerste kabinet-Van Agt. Daarna was hij burgemeester in Apeldoorn en nog vele jaren Commissaris van de Koningin in Utrecht.

Zijn gehele loopbaan stond in dienst van het openbaar bestuur. Die betrokkenheid bij de publieke zaak was traditie in zijn familie zoals hij zelf zei. Het is ook hoe wij hem in Amstelveen als burgemeester leerden kennen. Een gedreven, bevoegen bestuurder, een betrokken burgervader.

Pieter Beelaerts volgde in 1971 Dirk Rijnders op. Het was een periode dat de na-oorlogse explosieve groei van Amstelveen stabiliseerde. Onder Beelaerts maakte het gemeentebestuur zich hard voor de ontwikkeling van groen, sport, cultuur als onderscheidende kwaliteiten van Amstelveen.

Amstelveen was meer dan een forensenstad en moest een eigen economie ontwikkelen, een werkstad worden. In die jaren is een start gemaakt met onder andere de ontwikkeling van Kronenburg, Uilenstede en een stadscentrum met een cultureel centrum. Herkenbare thema's voor Amstelveen, ook nu nog.

Het was ook de periode dat samenwerking met buurgemeenten vorm kreeg. Beelaerts was daar een groot voorstander van en een netwerker 'pur sang'. Maar het meeste zichtbare dat hij heeft achtergelaten is ongetwijfeld dit raadhuis, 'het huis met 1000 vensters'. Hij was nauw betrokken bij de ontwikkeling en de bouw van het raadhuis, hoewel het pas geopend werd in 1980, na zijn vertrek.

Mensen die hem kenden, omschrijven Beelaerts als een betrokken, markante en kundige burgemeester. Hij stond bekend om zijn welbespraaktheid, toegankelijkheid en humor. Een man van staatur, geliefd op het raadhuis en daarbuiten.

In die tijd volleybalde het gemeentebestuur eens per week met elkaar. En wat ze nooit verwacht hadden: de burgemeester deed gewoon mee. Bloedfanatiek. En als het moest, zei hij er een vergadering voor af.

Bij zijn vertrek uit Amstelveen ontving hij van wethouder Maaten de gouden erepenning als blijk van waardering. Amstelveen zag hem met lede ogen vertrekken naar Den Haag. Ook in de jaren daarna bleef hij betrokken bij onze gemeente. In 2019 bracht ik hem een bezoek thuis in Utrecht. Hij was, ondanks zijn toen al broze gezondheid, nog steeds zeer geïnteresseerd in Amstelveen.

Met respect en waardering voor alles wat hij voor Amstelveen en de Amstelveense samenleving heeft betekend, gedenken wij Pieter Beelaerts van Blokland.

Laten we een moment stil zijn.